

Kapoenenkamp 2020

Heusden



26 Juli - 31 Juli

Scouts Wezel

Voorwoord

Allerliefste Kapoenen en ouders

Het is eindelijk zo ver! Binnenkort gaan we samen een week op kamp! Omdat het voor velen de allereerste keer is, beloven we er een absolute top week van te maken.

Zoals elk jaar heeft ons kamp ook een thema en dit jaar is dat ...
BEAT THE BOMPAS!

Wie gaat lopen met de bingoprijs, wie is er nog het sportiefst voor zijn of haar leeftijd? Dat ontdekken we allemaal op ons spannend en avontuurlijk kamp!

We beginnen aan het avontuur op maandag 26 juli in Heusden, Destelbergen. Helaas is het al snel gedaan en zien jullie zaterdag 31 juli jullie papa's en mama's al weer terug. In dit infoboekje vindt je alle informatie terug om er samen met ons een **FANTASTISCH** kamp van te maken.

Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij, de leiding!

Alvast veel bejaarde groetjes en hopelijk tot op het kamp!

Eline, Jules, Gilles & Lucas

Algemene Info

Inschrijven

Wat moet er nog gebeuren om mee op kamp te kunnen?

1. Schrijf je zoon of dochter voor 31 juni in via het online formulier op <http://scoutswezel.be/kampen/webinschrijving>
2. Vul de individuele steekkaart volledig in of werk deze bij, ook voor 30 juni. Alle info hierover is terug te vinden op <http://scoutswezel.be/kampen>
3. Schrijf het kampgeld van 100 euro over op het rekeningnummer BE88 9731 8148 7741 met als mededeling “Kapoenenkamp + Naam Kapoen”

Vertrek

Dit jaar gaan we met de bus op kamp. We hebben een bus gehuurd die ons tot de kampplaats zal brengen.

We spreken af op **MAANDAG 26 JULI** op het scoutsterrein STIPT om **9U30**. We vragen jullie dus zeker optijd te komen.

Afhalen

Afhalen gebeurt op **ZATERDAG 31 JULI** om 12.30U op de kamplocatie.

Het adres is Krekelstraat 15, 9070 Delstelbergen. Een wegbeschrijving vindt u verder in het boekje.

Noodnummers

Indien er een noodgeval is kunnen jullie de leiding altijd bereiken op volgende nummers:

Jules: 0495/41.66.29 Eline: 0470/54.27.50

Enkele Regels

1. De leiding heeft **ALTIJD** gelijk.
2. Indien de leiding geen gelijk heeft, zie regel 1!
3. Indien regel 1 en 2 niet van toepassing zijn, heeft de leiding nog altijd gelijk.

Adres

Als jullie graag een brief of kaartje sturen naar jullie allerliefste kapoen kan dat op het volgende adres:



Dagindeling

8u15- 8u45	Opstaan en aankleden
8u45- 9u15	Ontbijt
9u15- 10u00	Afwassen, tanden poetsen, kamer opruimen
10u00- 12u30	Activiteit 1
12u30- 13u30	Middageten
13u30- 14u30	Afwassen en platte rust
14u30- 16u00	Eerste deel activiteit 2
16u00- 16u30	Vieruurtje
16u30- 18u00	Tweede deel activiteit 2
18u00- 18u30	Avondeten
18u30- 19u00	Afwassen en vrij spel
19u00- 20u30	Activiteit 3
20u30- 21u00	Avondlied, tanden poetsen, ver- haaltje en gaan slapen
21u00- ...	Kapoentjes zijn stil en slapen

Wat nemen we mee?

Kledij

- °5 onderbroeken + 3 reserve
- °5 paar sokken + 3 reserve
- °Voldoende T-shirts
- °Shorts of rokjes
- °1-2 lange broeken
- °2-3 truien
- °Regenjas
- °Extra paar schoenen
- °1 paar kleren dat schandalig vuil mag worden
- °Verkleedkleden in het thema 'BEAT THE BOMPAS'

Toiletgerief

- °Zeep
- °Shampoo
- °Tandenborstel en tandpasta
- °Borstel of kam
- °Washandjes
- °Handdoeken
- °Muggenmelk

Zon en water

- °Zonnecrème en aftersun
- °Petje of hoedje en misschien een zonnebril
- °Zwembroek, badpak of bikini

Slaapgerief

- °Pyjama
- °Slaapzak
- °Matje, luchtmatras of veldbedje !!Pomp voorziet de leiding!!
- °Hoofdkussen
- °Lieve knuffel

Allerlei

- °Linnen zak voor de vuile was
- °Strips, boekjes
- °Zaklamp
- °Pen, papier en enveloppen met postzegels en adressen
- °Hervulbare drinkenbus
- °Rugzakje
- °Keukenhanddoek



De dag van vertrek

- °Scoutsdas MET NAAM aandoen
- °Persoonlijke medicatie met beschrijving, af te geven aan de leiding
- °Veel goesting in een supertof kamp!

Wat nemen we NIET mee?

- °Snoep
- °Elektronica: zoals bijvoorbeeld Nintendo, gsm, iPod, iPad, tv, broodrooster, mixer, ...
- °Eigen speelgoed
- °Geld
- °Eigen eten, maaltijden, tussendoortjes



Tenslotte zouden we jullie willen vragen om alle spullen van naam te voorzien zodat ze niet verloren kunnen gaan.

Probeer ook zo goed mogelijk alles in 1 grote zak te steken. Kleine losse zakken gaan snel verloren en zijn onhandiger om te dragen.

Avondlied

Het avondlied hebben sommige van jullie nog niet kunnen oefenen dit jaar omdat we niet op weekend zijn kunnen gaan. Geen enkel probleem, geen stress! We zingen dit elke avond voor het slapen gaan dus je zal al snel kunnen meezingen.

*O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...*

*Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!*

*Knielen, knielen, knielen wij neder;
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.*



Tot snel mama's en papa's



P.S.: deze kan je alvast inkleuren om
helemaal in de stemming te komen 🎨