

Cari ragazzi e ragazze,

Siete pronti per il campo più divertente della vostra esistenza? Wij alvast wel!

We nodigen jullie uit om op 16 juli met ons op reis te gaan naar het verre Rome. In dit beloofde land zullen we echte cultuur opsnuiven, eeuwenoude kennis vergaren en leren hoe het voelt om te leven met passie! We zullen pizzadeeg kneden, handgebaren maken en oversteken zonder te kijken zoals echte Italianen! We zullen bakken in de Italiaanse felle zon, bergen beklimmen en paden bewandelen ouder dan Mozes hemzelf! We zullen spektakel aanschouwen zoals Caesar en net als deze keizer beslissen of we onze duim omhoog of omlaag houden! We zullen weten hoe het voelt om te leven als Romeinen!

Dit zal wel overdreven zijn denken/hopen de ouders nu. Wie weet...

Om dit kamp zo memorabel mogelijk te maken is een allesomvattende voorbereiding vereist. De leiding is al door de strenge kampkafteuring geraakt, dus nu ligt het in jullie handen! Verken de site en lees elke rubriek aandachtig door! Dit kamp is anders als binnenlandse kampen. Zeker omdat we rekening moeten houden met het maximum gewicht van het busje en de afmetingen van de koffers, opgelegd door Ryanair.

Het kampthema vraag je je nog af? We gaan hebben gekozen om ons voor één keer lowkey te houden en ons te verkleden zoals echte Italiaanse locals. Laat die snor maar groeien en neem een kijkje naar je karakter is de boodschap!

Meer info voor het kamp vind je op volgende website:

<https://giverkampscouts.wordpress.com/>

A presto, amici!

cuscino

La dirigenza del donatore

Zomer, Gilles & Tijmen

