

jinz

Hallow jongens hier zijn we weer bij het 3^{de} kimmeke van het jaar. Altijd optijd komen en in jullie mooiste uniformpje blablabla. Mocht je toch niet kunnen komen vinden wij u echt ne zieke spa... afmelden op het onderstaand nummer: 0471411749! Ahja ons kamp is rond deze data: 15-31 juli

Zondag 9 maart

14u-17u

Duodag

Vandaag moeten wij blijkbaar met andere scoutsen bonden dus gaan we met meerdere scoutsen een leuke activiteit doen (hopelijk). Maar met andere woorden het jachtseizoen is geopend!!! **Andere jins = andere meisjes**, smeer alvast jullie beentjes al maar in want je weet nooit of dat er een heet pateké tussen zit! Meer info via mail van de groepsleiding!



Zondag 16 maart

9u45 – 12u30

Halve dag

HEY KANJERS, lekker bezig met het studeren voor de examens!!!! Vandaag zouden jullie nog eens even lekker stage mogen geven. Dat is dus ideaal voor de nerds onder jullie die al



vroegtijdig willen studeren dat gewoon lekker kunnen doen. En niet een super leuke vergadering moeten missen. Bye!

Zondag 23 maart

Geen scouts

En aangezien iedereen zijn broekje nu vol zit met al die examenstress is het vandaag geen scouts. Ik kan jullie wel zeggen dat de leiding wel met een enorme kater zit waarschijnlijk!!! TOT VOLGENDE WEEK HEHEHEHE.

Zondag 30 maart

9u45 – 12u30

Halve dag

Hey, zijn jullie ook nog steeds in schok dat het liedje tri paloski gewoon gaat over 3 strepen? Oke even ter zake vandaag zullen wij ook eens de keuken invliegen want al dat gedoe dat enkel vrouwen in de keuken moeten staan dat ik verleden tijd! Wij gaan zelf een lasagne maken met onze lievelings ingrediënten. Neem dus allemaal 1 ingrediënt mee dat jij denkt dat lekker is in een lasagne! BTW, over dat van verleden tijd dat is niet waar eh XD



Zondag 6 april

Geen scouts

Hallo kindjes allemaal vandaag moeten wij met spijt in ons hart mededelen dat het geen scouts gaat zijn wegens ik weet niet wat. Hopelijk schijnt het zonnetje zodat we heel de dag met de rolluiken dicht in ons bed kunnen liggen en huilen.



Zondag 13 april

9u45 - 12u30

Halve dag

Bomen zijn groen

Blaadjes zijn rood

Wanneer geef ik mijn hagedis eens een kans om naar de zon te kijken in de klokketoren om klokslag 12 uur voor de priester die een abdijbiertje uitschenkt in een bloempot zonder bodem. Vandaag gaan we een super leuke vergadering doen die voor ons op dit moment ook nog een verrassing is! Dus met andere woorden als het voor ons een verrassing is en voor jullie ook, dan is het een dubbel verrassing dus dubbel zoveel pret!!! TOT DAN!



Zondag 20 april

Geen scouts

Weeral geen scouts vandaag!?!?!?!? NU HEB IK ER GENOEG VAN!! ALS HET ZO ZIT STOP IK MET DE SCOUTS!!!!

Zondag 27 april

9u45 – 12u30

Halve dag

Vandaag moet het normaal gezien goed weer worden wat het is al bijna mei. En daarom hebben wij besloten dat we eens een stapje in de wereld gaan zetten zodat iedereen kan zien wat voor een zonnestraaltjes jullie zijn (krapuul)! Tot dan jongens we missen jullie niet zo hard maar toch een beetje!



Ohneeeee het kimmetje is weeral om huil huil huil, maar het volgende kimmeke komt al joepieeeee nog meer pret!